



Kerk aan de Linge

Protestantse wijkgemeente - Leerdam

NIEUWSBRIEF VAN ZONDAG 22 MAART 2020, ZONDAG LAETARE

Kleur: roze. De zondagen tijdens de 40 dagen markeren een aantal kernmomenten op de weg die de Heer naar Pasen is gegaan. Het is een tijd van concentratie op wat wezenlijk is. Jezus bereidde zich immers 40 dagen in de woestijn voor op het uitvoeren van zijn roeping. De 40 dagen zijn een beeld van pelgrimage van de mens door de woestijn van het leven. In de diensten wordt uitbundigheid vermeden. De 'Gloria-lofzang' vervalt.

Vandaag is het de vierde zondag in de 40 dagen, zondag Laetare genoemd. Laetare is Latijn voor: "Verheugen" en is voor deze zondag ontleend aan Jesaja 66:10 waar staat: "Verheug u, o Jeruzalem". We zijn nu halverwege de veertigdagentijd en we kijken al vooruit naar Pasen. De vreugde om Pasen zal in ons bidden en zingen doorklinken en zichtbaar zijn in de kleur van de zondag: roze. Het licht van Pasen breekt al even door het paars van de 40 dagen heen.

9.30 uur Bethelkerk - ds. Ben Heijting

Ouderling van dienst Michel Kaasschieter

Organist Janko Fraanje

Orgelspel Voor de dienst: Jesu meine Freude (F. Peeters)

Muzikale offerande: Auf meinen lieben Gott (J.N. Hanff)

Na de dienst: Jesu meine Freude (J.S. Bach)

Liederen Psalm 116: 1, 2 en 3; Lied 559; Psalm 105: 1, 9, 10, 11 en 18; Lied 534; Lied 544: 1, 2 en 4; Lied 368d; Lied 546: 1, 3 en 5

Lezingen Exodus 6: 28 - 7: 25; Matteüs 17: 1 - 8

Corona virus. De kerkenraad heeft op 19 maart besloten om per direct de kerkelijke activiteiten te staken (voor zover dit niet al was gebeurd), met uitzondering van een zondagse ochtenddienst die we in zeer beperkte omvang houden (met de voorganger, 1 a 2 ambtsdragers, organist en enkele zangers op uitnodiging zodat de zang tot zijn recht komt als de dienst via internet wordt beluisterd, maar zonder kerkgangers, zonder collecte). Mocht de situatie met Pasen niet echt anders zijn, kunnen de diensten op witte donderdag, goede vrijdag, stille zaterdag ook zo worden gehouden. Mocht er geen voorganger, organist, ambtsdrager of koster beschikbaar zijn, gaat de dienst niet door. Dit alles totdat de landelijke overheid weer ruimte geeft.

Er is geen ruimte voor andere gemeenteleden, dat is jammer, maar wel de consequentie van het toch door laten gaan van de eredienst. U bent van harte uitgenodigd de kerkdienst via internet te volgen. Als dat niet lukt op zondagochtend, dan is de dienst ook later nog te beluisteren.

Dit betekent voor de beamerist, lector, kinderoppas en kindernevendienst, dat zij geen dienst hebben. Tijdens de dienst geven we geen handdrukken, is er geen collecte en houden we afstand tot elkaar. Deze situatie houden we vol zolang het kan en nodig is.

We mogen blij zijn dat we met hulp van de moderne media als lokale gemeenschap van 'Kerk aan de Linge' toch samen kunnen 'komen' rondom het Woord dat ons verbindt en draagt in onzekere tijden.

Verspreiding nieuwsbrief. In deze periode dat de kerkgang zozeer beperkt wordt willen we toch zoveel mogelijk gelegenheid bieden om contact te houden en iedereen die betrokken is bij de kerk kunnen informeren middels de wekelijkse nieuwsbrieven.

Om het beroep op vrijwilligers om de nieuwsbrieven rond te brengen zoveel mogelijk te beperken willen we waar mogelijk de nieuwsbrieven digitaal (via email) verspreiden. Daarom oproep aan iedereen die graag een nieuwsbrief ontvangt en van wie het emailadres nog niet in onze informatiegids staat om alsnog het email adres door te geven aan welkom@kerkaandeling.nl

Als u geen emailadres heeft, blijven we natuurlijk de nieuwsbrief gewoon bij u thuis bezorgen. Mocht daar toch iets fout gaan laat het dan even weten via het meldpunt pastoraat: pastoraat@kerkaandeling.nl

We staan voor elkaar klaar. Ondanks Corona willen we voor elkaar klaar staan. Misschien juist in deze periode kunt u hulp gebruiken, bijvoorbeeld om te zorgen dat er boodschappen in huis komen of medicijnen opgehaald moeten worden. Of hebt u behoefte om gewoon eens even met een ander gemeentelid over de telefoon te praten, of weet u iemand die hulp kan gebruiken. Daarvoor kunt u in deze periode contact opnemen met Hulp in de Praktijk (HIP): door een email te sturen aan welkom@kerkaandeling.nl of aan a.van.zandwijk@hotmail.com Of door Aart van Zandwijk hiervoor te bellen: 0345-599632.

Als u (jij) bereid bent om een ander gemeentelid een helpende hand toe te steken, meld u (je) dan aan via een van bovenstaande emailadressen. We kunnen zeker extra handen gebruiken.

En .. misschien ten overvloede: bij de hulp die we elkaar bieden houden we natuurlijk wel de adviezen van het RIVM aan om besmetting te voorkomen.

Pastoraal. Meldpunt en coördinatie: Joke Wiggers, pastoraat@kerkaandeling.nl. tel. 06-11028473

HiP, Hulp in Praktijk. Als u in een situatie terecht komt waarbij u voor een korte periode praktische hulp nodig heeft kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen aan secretariaat.diaconie@kerkaandeling.nl of aan a.van.zandwijk@hotmail.com. Telefonisch is hiervoor Aart van Zandwijk ook bereikbaar onder nummer 0345-599632.

De diaconie heeft afgelopen week bijgesprongen om de tekorten bij de voedselbank voor een deel aan te vullen. Zo zijn er kilo's prei, uien en winterpeen gekocht, kilo's sinaasappels en veel potjes vitamine C. Aankomende week zullen wij nogmaals verse groenten kopen voor de voedselbank.

Daarnaast willen wij u attenderen op HIP, zoals elders op de nieuwsbrief staat. Schroom niet!

Ook zijn er vele initiatieven vanuit het land. Onder andere: www.nietalleen.nl Dit wordt gedragen door onder andere de Protestantse Kerk Nederland.

In deze moeilijke tijden waarin veel mensen geïsoleerd leven/verblijven i.v.m. de Corona-dreiging een hartelijke groet aan u allen.

Theatervoorstelling 'Wie ben ik?' van Kees van der Zwaard en Roosmarijn Tuenter: zondagmiddag 8 maart speelden zij voor een volle kerk over Dietrich Bonhoeffer en zijn verloofde Maria von Wedemeyer over de periode waarin Dietrich gevangen zat. Indrukwekkend, beklemmend ook, met prachtig spel. Houd de info in kerkblad, op nieuwsbrief en website in de gaten voor mogelijk meer aandacht voor deze theoloog. De opbrengst van de collecte na afloop bedroeg € 811,-. Samen met de gemeentelijke subsidie van € 250,- zijn we goeddeels uit de kosten. Hartelijk dank voor uw bijdragen.

Het verdriet van Paulus. Op 25 maart a.s. zou dhr. David van Wijck (Israël en de Bijbel) over dit thema een lezing houden. In de Pauluskerk. **Dit gaat niet door.** *Commissie Kerk en Israël*

Collectes.

1 maart 2020	Kerk in Actie/Zending	€ 158,00
1 maart 2020	Onderhoud Kerkgebouwen	€ 134,60
8 maart 2020	Missionair Werk in Nederland/Diaconie	€ 180,00
8 maart 2020	Onderhoud Kerkgebouwen	€ 138,95

Wijkraden van kerkrentmeesters en van diakenen.

Kerkdienst op zondag 29 maart

9.30 uur Bethelkerk ds. Ben Heijting *(dienst in beperkte omvang)*

Uw kopij voor de nieuwsbrief stuurt u tot **donderdag 19.00 uur** naar nieuwsbrief@kerkaandeling.nl