



# Kerk aan de Linge

PKN Gemeente - Leerdam

## NIEUWSBRIEF VAN 27 AUGUSTUS 2017, 10e ZONDAG VAN DE ZOMER

**Kleur: groen.** Groen is de kleur van het gewone leven van alledag. Kleur ook van de hoop. Hoop als een vast vertrouwen dat God ons niet alleen laat: de Heer komt!

### 9.30 uur Bethelkerk – ds. Ben Heijting

Ouderling van dienst	Kees Verburg
Organist	Janko Fraanje
Lector	Joke Geerse
Kindernevendienst	Groep A: Martine Arents, Groep B: Petra van der Heijden, Groep C: Marry den Hartog De kinderen volgen de kaarsendrager. Geeft u uw kind ook geld mee voor in de duifspaarpot van Kerk in Actie!
Collectes	1. Diaconie, 2. Kerk, De busjes bij de uitgang zijn bestemd voor de bloemengroet Tijdens de collecte kunt u de kinderen uit de crèche ophalen, zodat ook zij gezegend worden.
Orgelspel V	Voor de dienst: Schmücke dich, o liebe Seele (BWV 654), J.S. Bach Tijdens de collecte: Sonate 2, deel 2: Largo (BWV 526), J.S. Bach Na de dienst: Wachet auf, ruft uns die Stimme (BWV 645), J.S. Bach
Liederen	Psalm 139: 1, 4 en 7; Lied 967: 1, 2, 3 en 4; Psalm 139: 8; Lied 608:2 en 3; Lied 610:1, 2, 3 en 4 Lied 610: 5 en 6; Lied 611; Lied 367 <sup>e</sup> ; Lied 650
Lezingen	Ezechiël 37: 1 – 14; 24 – 28; Openbaring 3: 1 – 6; Johannes 17: 15 – 23 We lezen verder in Ezechiël. Het tweede deel is, vanaf hoofdstuk 33, veel positiever. De radicale beelden van hoop die elkaar vanaf dit hoofdstuk opvolgen lijken een compensatie voor de radicaliteit van het oordeel in het eerste deel. De hoop voor de ballingen in Babel wordt versterkt, onder meer door een visioen van Ezechiël over een dal vol doodsbeenderen die tot leven worden gewekt. Je waant je even in één van de slotscènes uit Lord of the Rings, waar de doden worden opgewekt en uit het dodenrijk worden losgelaten om te helpen de wrede vijand te verslaan. Het volk Israël leek ten dode opgeschreven, maar krijgt een nieuwe kans tot een zegen te zijn voor de volken. De vergelijking met de opstanding van Christus ligt voor de hand en wordt vaak gelegd. Maar we kunnen ook denken aan andere situaties waarin mensen of de kerk een voor onmogelijk gehouden 'doorstart' beleven.

**Ezechiël 37 in de synagoge van Dura Europos.** In de synagoge van Dura Europos uit de 3<sup>e</sup> eeuw n.Chr. in Oost-Syrië is het visioen van Ezechiël 37 door middel van een groot fresco uitgebeeld. Links zien we de profeet Ezechiël driemaal afgebeeld, terwijl de hand van God hem door het dal geleidt. De brokstukken van menselijke lichamen liggen in het dal verspreid, maar zijn in het midden weer aan elkaar gezet. Rechts van het midden zien we de zielen als vlinders terugkeren in de nog levenloze lichamen. Ezechiël heeft inmiddels zijn Perzische kledij voor een toga omgewisseld. Uiterst rechts zien wij hem staan met een groep herleeftedoden, ook in toga. Nog steeds liggen er menselijke brokstukken op de grond. Opvallend dat de schilder geen dorre doodsbeenderen heeft afgebeeld, waarover in de Bijbeltekst wordt gesproken, maar complete hoofden, handen en voeten. IS heeft de synagoge compleet verwoest.



### 17.00 uur Grote Kerk – ds. Ben Heijting

Ouderling van dienst	Alie Donga
Organist	Arie Wouderberg
Collectes	1. Op weg naar de ander, 2. Ontwikkeling Kerkradio. Uitgang Grote Kerk, De inhoud van de zendingsbussen is bestemd voor "ZWO helpt helpen".
Liederen	Lied 283; Psalm 111: 1; Psalm 111:6; Lied 326; Lied 314; Lied 655; Lied 245
Lezingen	Ps.111: 3-9; Genesis 30: 14-18; 49: 13-15; Deuteronomium 33: 18-9; Matteüs 11: 28-30; 21: 1-5

In de middagdienst gaan we verder met de glas-in-lood-ramen van Chagall die zegeningen van Jacob uitbeelden over zijn 12 zonen. Vandaag kijken we naar het raam over Issaschar, de vijfde zoon van Jacob en Lea. De nakomelingen van Issaschar woonden in de vruchtbare vlakte van Jizreël in Galilea. Jacob typeert de stam als een 'sterke ezel', die prominent is afgebeeld. Richteres Debora hoorde bij deze stam. Een stam van principiële moedige en hardwerkende mensen. Gods volk kan niet zonder en Jezus kreeg discipelen uit deze stam. U/jij krijgt een liturgie met een kleurenafdruk van het raam. We zitten weer in de kring en zingen onze liederen begeleid op het kistorgel.

---

**Pastoraal.** Meldpunt en coördinatie: Erik Graafland, [pastoraat@kerkaandeling.nl](mailto:pastoraat@kerkaandeling.nl), 0345-631455.

Dhr. Wim Haag (Kruiswerf 25) heeft afgelopen woensdag een zware operatie ondergaan waarbij o.a. een tumor in zijn alvleesklier is verwijderd. De operatie is goed geslaagd. Hoe lang Wim nog in het UMC zal moeten blijven is afhankelijk van het verloop van zijn herstel. Wim ligt op kamer 11, afd. C4 Oost, UMC, Heidelberglaan 100, 3584 CX Utrecht.

Dhr. J. Klaarenbeek (Lingedijk 135, Oosterwijk) heeft de afgelopen weken te kampen gehad met complicaties na zijn zware maagoperatie. Hij verblijft nog in het St. Antoniusziekenhuis in Nieuwegein.

**Bloemengroet:** De bloemen uit de dienst van zondag 20 augustus zijn als groet en medeleven gebracht bij Dhr. de Jager, Dirk Karsstraat 29.

**HIP,** Hulp in Praktijk. Als u in een situatie terecht komt waarbij u voor een korte periode praktische hulp nodig heeft kunt u contact met ons opnemen. Telefonisch met mevrouw Ria van Splunder, tel. 0345-632433 of Annie Bruggeman, tel.0345-632444 of via de e-mail, [kadhulpinpraktijk@outlook.com](mailto:kadhulpinpraktijk@outlook.com)

**Gebedenboek.** In de diensten van Kerk aan de Linge ligt bij de ingang het gebedenboek. Hierin kunt u aangeven voor wie of wat u voorbede vraagt. Dat kan zijn voor iemand die ziek is of in zorg, maar het kan ook zijn dat u aandacht wilt vragen voor de bijbelkring, de zending of ander (kerken)werk. Wanneer het om mensen gaat, vertrouwen we erop dat u het met hen heeft besproken en weet dat hun namen genoemd mogen worden!

**Inloopspreekuur.** In de maanden juli en augustus is er geen inloopspreekuur.

**Startweekend.** Komt u/jij ook naar het startweekend? Wanneer: zaterdag en zondag 9 en 10 september.

Informatie over zaterdag kunt u vinden op de uitnodiging. Zondag na de startdienst zal de jeugdouderling informeel maar ludiek in gesprek gaan met geïnteresseerde ouders en drinken we koffie. Wie wil er voor wat lekkers bij de koffie zorgen op zondag 10 september, graag doorgeven aan Christina Boogaard ([christinaderuiter73@gmail.com](mailto:christinaderuiter73@gmail.com)) 06-30284545 Werkgroep startweekend, Ida Kuijntjes, Marjan Zwolle, Erik de Gier, Matthijs en Christina Boogaard

**Collecten dd. 13 augustus 2017:** Kerk in Actie/Zending € 235,00 en Kerk € 193,50  
College van Kerkrentmeesters en Diakenen

#### **Agenda**

Donderdag 31 aug. 19.30 uur Bethelkerk Moderamen

#### **Kerkdiensten op zondag 3 september 2017**

**9.30 uur Bethelkerk ds. Johan van den Berg – Heilige Doop**

**Doopdienst.** In de ochtenddienst zondag 3 september mogen we de heilige Doop bedienen aan Rosalynn Fortuijn, dochter van Wilco en Daniëlle Fortuijn-van Genderen (Oranje Nassaulaan 10), en aan Benthe Breure, dochter van Bram en Christi Breure-Schouten (Baronie 26, Asperen). Bijzonder is dat in deze dienst niet alleen de doopkaarsen van Benthe en Rosalynn zullen worden aangestoken. We verwelkomen namelijk ook de nieuwe kinderen van de Kindernevendienst, die voor deze gelegenheid hun eigen doopkaarsen mogen meenemen en aansteken. Zo wordt heel mooi verbeeld dat iedereen die gedoopt is in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest een leven lang Gods belofte met zich mee mag dragen dat Hij ons nooit zal laten vallen.

**Collecte zondag 3 september 2017** voor Missionair werk en kerkgroei: Help de nieuwe kerk in Noordwelle.

Vespers, maaltijden, wandelingen en retraitsedagen vormen de ingrediënten van Kloosterwelle, een plek voor rust, inspiratie en zingeving rond de Corneliuskerk in Noordwelle (Zeeland), tevens pioniersplek van de Protestantse Kerk. "Hier kun je even loskomen van de wereld", zegt Hanna Hoogerhuis, lid van het pioniersteam. Lange tijd was ze van de kerk verwijderd, maar ervaringen met kloosterbezoek brachten haar terug. "Het mystieke geeft me ruimte." De wekelijkse vesper biedt veel stilte. "In het begin vond ik dat ongemakkelijk, maar ik ben er aan gehecht geraakt. Het laat me het goddelijke ervaren. Ik heb meer innerlijke rust gekregen." De collecte maakt pioniersplekken als Kloosterwelle, waar het goddelijke kan worden ervaren én waar een band tussen mensen ontstaat, mogelijk.

*Misschien mist u vandaag iemand in de kerk.*

*Waarom zou u de nieuwsbrief niet voor haar of hem meenemen en bezorgen?*

Uw kopij voor de nieuwsbrief stuurt u tot **donderdag 19.00 uur** naar [nieuwsbrief@kerkaandeling.nl](mailto:nieuwsbrief@kerkaandeling.nl)