

Beste Lezer

Alleveerst danken wij de Gemeente Leerdam, in het bijzonder de burgemeester en alle ambtenaren en vrijwilligers die ons 24 uur per dag geholpen hebben, zoals vrienden en familieleden doen.

Verder danken wij bestuur en medewerkers van het Emmahuis die ons vier weken lang, drie keer per dag een maaltijd aanboden. De service was prima en de mensen waren vriendelijk.

Dank aan alle leraren die ons Nederlandse les gaven. Zij offerden daarvoor ~~hun~~ hun kostbare tijd op. Dit was onze eerste kennismaking met deze taal. Dit zullen wij nooit vergeten.

Hartelijk dank aan de Pauluskerk en de Bethel kerk die ons lesruimte aanboden. Dank aan West End dat ons gedurende de lesperiode gastvrijheid bood.

Grote dank aan M3 dat ons ruimte bood om te logeren en te wonen.

Grote dank aan Johan die ons in zijn gebeden noemde.

Dank aan alle Leerdammers die het goedvonden dat wij hier kwamen en ons hartelijk hebben verwelkomd.

Dit is de vijfde opvang die wij verlaten, maar hier voelen we ons alsof we ons eigen huis vertalen.

Mochten wij mensen in Leerdam tot last geweest zijn, dan bieden wij daarvoor onze excuses aan.

Wij hopen u weer te ontmoeten nadat alle formaliteiten zijn afgerond, en beloven u dat tegen die tijd ons Nederlands zo goed zal ~~zijn~~ zijn, dat we u mondeling kunnen bedanken.

Isak Lahdo
Ofsanna A Muallem

Hanna Lahdo
Mari Fijian