



Kerk aan de Linge

PKN Gemeente - Leerdam

NIEUWSBRIEF VAN 6 AUGUSTUS 2017, 7e ZONDAG VAN DE ZOMER

Kleur: groen. Groen is de kleur van het gewone leven van alledag. Kleur ook van de hoop. Hoop als een vast vertrouwen dat God ons niet alleen laat: de Heer komt!

9.30 uur Bethelkerk – ds. Ben Heijting

Ouderling van dienst	Bram Dijk
Organist	Piet van Dijk
Lector	Elly den Ottelander
Kindernevendienst	Groep A t/m C: Martine Arents
	De kinderen volgen de kaarsendrager. Geeft u uw kind ook geld mee voor in de duifsparpot van Kerk in Actie!
Collectes	1. Kerk, 2. Diaconie, De busjes bij de uitgang zijn bestemd voor de bloemengroet Tijdens de collecte kunt u de kinderen uit de crèche ophalen, zodat ook zij gezegend worden.
Liederen	Lied 287: 1, 2 en 5; Lied 274; Psalm 85: 1, 2 en 4;; Lied 314: 1; Lied 316; Lied 315: 1 en 3
Lezingen	Ezechiël 1: Ezechiël 1 – 3; Ezechiël 1: 28b – 2: 2; Ezechiël 2: 8 – 3: 15



Vandaag beginnen we met een serie van vijf diensten rond de profeet Ezechiël. Daar zijn verschillende redenen voor: in de zomertijd is een serie praktisch mogelijk. Vorig jaar lazen we op die manier het boek Numeri. Ook meer onbekende boeken uit de Bijbel kunnen zodoende eens voor het voetlicht komen en blijken dan vaak spannend en verrassend actueel te zijn. De profetieën en visioenen van Ezechiël zijn bizar en soms ronduit schokkend. Zoals soms tijdens het journaal gewaarschuwd wordt dat beelden als 'schokkend kunnen worden ervaren', zo kun je die waarschuwing ook plaatsen boven preken van Ezechiël waarin hij Gods oordeel uitspreekt over zijn eigen volk en over vreemde volken (overigens niet altijd zonder protest van Ezechiël). Ezechiël beleefde een van de grootste trauma's uit de geschiedenis van Israël: het verlies van land en tempel door de wegvoering naar Babel (begin 6e eeuw voor Chr.). Het was een donkere tijd waarin Israëlieten het gevoel hadden dat God zich van hen had afgekeerd. In die beleving van Godverlatenheid horen we een echo van de nood van het (Westerse) Christendom en van veel mensen in crisis.

De profeet Ezechiël door Peter Paul Rubens (1609-1610) in het Louvre.

17.00 uur Grote Kerk – dr. L.F. de Graaff uit Tiel

Ouderling van dienst	Wim de Jong
Organist	Arie Woudenberg
Collectes	1.HJR/PJR, 2. Ontwikkeling kerkradio. Uitgang Grote Kerk, De inhoud van de zendingsbussen is bestemd voor "ZWO helpt helpen".
Liederen	Psalm 146: 1 en 3; Psalm 150: 1 en 3; Lied 866; Lied 221; Lied 248
Lezingen	Psalm 8

Pastoraal. Meldpunt en coördinatie: Erik Graafland, pastoraat@kerkaandeling.nl, 0345-631455.

Bloemengroet. De bloemen uit de dienst van zondag 30 juli zijn als groet en medeleven gebracht bij Liesbeth Mouthaan-van der Kooy, Boeylaan 9.

HiP, Hulp in Praktijk. Als u in een situatie terecht komt waarbij u voor een korte periode praktische hulp nodig heeft kunt u contact met ons opnemen. Telefonisch met mevrouw Ria van Splunder, tel. 0345-632433 of Annie Bruggeman, tel.0345-632444 of via de e-mail, kadhulpinpraktijk@outlook.com

Gebedenboek. In de diensten van Kerk aan de Linge ligt bij de ingang het gebedenboek. Hierin kunt u aangeven voor wie of wat u voorbede vraagt. Dat kan zijn voor iemand die ziek is of in zorg, maar het kan ook zijn dat u aandacht wilt vragen voor de bijbelkring, de zending of ander (kerken)werk. Wanneer het om mensen gaat, vertrouwen we erop dat u het met hen heeft besproken en weet dat hun namen genoemd mogen worden!

Zomervakantie! Voor alle scholen is het zomervakantie! Deze weken is er dan ook het traditionele vakantierooster van de Kindernevendienst. Dat houdt in dat alle groepen deze weken worden samengevoegd onder leiding van 1 leidster. Vanaf zondag 20 augustus wordt er weer gewerkt met de drie groepen. *Vanaf deze plek wensen wij u en jullie allemaal een fijne zomer, leiding Kindernevendienst*

Vakantie Bijbel Week. Deze vakantie starten we met de Vakantie Bijbel Week. We verspreiden deze Vakantie Bijbel Week over 3 vakanties. We beginnen op maandag 14 augustus met een superleuke voorstelling van Matthijs Vlaardingerbroek. We gaan deze ochtend op zoek naar een verborgen schat!!! Als je tussen de 4 en 12 jaar bent dan ben je van harte welkom in de Pauluskerk. De ochtend begint om 9.15 en is afgelopen om 11.30 uur. De Vakantie Bijbel week heeft dit jaar als thema (T)op survival. Dus heb je 14 augustus zin in een spetterende ochtend. Kom dan allemaal en neem al je vriendjes en vriendinnetjes mee!

Zomervakantie. Ds. Johan van den Berg heeft vakantie van 29 juli t/m 20 augustus. Gedurende deze periode zal ds. Ben Heijting hem in voorkomende gevallen vervangen.

Inloopochtend. In de vakantiemaanden juli en augustus is er geen inloopuur.

Eetproject. Het eetproject is deze maand op donderdag 17 augustus. Op het menu staat: slasoep, gehakt cordonbleu met gekookte aardappelen en witlof, bloemkool en een bakje appelmoes. Het toetje is een verrassing. Na het eten is er koffie of thee. De locatie is de nevenruimte van de Bethelkerk en de prijs is € 7.75. De zaal is open van 11.45 -13.45 uur. Als u mee wilt eten geef u dan op bij Ans Vlietstra, tel. 785646 of Gré Mulder, tel. 613837. Dit kan tot maandag 14 augustus 12 uur.

Collecten dd. 30 juli 2017: Kerk € 164,53 en Onderhoud gebouwen € 141,00
College Kerkrentmeesters

Agenda

Vrijdag 7 aug. 14.30 uur Bethelkerk Handwerkgroep

Kerkdiensten op zondag 13 augustus 2017
9.30 uur Bethelkerk – ds. Ben Heijting

Collecte voor Kerk in Actie op 13 augustus: Kinderen in Egypte leren via quiz meer over de Bijbel.

Al jarenlang organiseert het Egyptisch Bijbelgenootschap via zondagsscholen een bijbelquiz voor kinderen van 9 tot 12 jaar. Voor kinderen van christelijke ouders is het best lastig staande te blijven in Egypte. Daarom willen ze graag stevig in de schoenen staan als het om kennis van Bijbel en geloof gaat. Het quizprogramma helpt hen daarbij. Het is een groot succes: afgelopen jaar deden meer dan 100.000 kinderen mee. Zij bestudeerden het boek Handelingen en vulden de vragen in het quizboekje in. De 8.000 winnaars wonnen een prachtig geïllustreerd Nieuw Testament. Dit jaar wil het Bijbelgenootschap opnieuw zo'n competitie houden, nu met 150.000 kinderen en 12.000 prijswinnaars. Een quizboekje kost € 0,25,- per deelnemer, een Nieuw Testament voor de prijswinnaars € 4,-. Collecteer mee, zodat nog meer kinderen speels aan de slag kunnen met de Bijbel.

Misschien mist u vandaag iemand in de kerk.

Waarom zou u de nieuwsbrief niet voor haar of hem meenemen en bezorgen?

Uw kopij voor de nieuwsbrief stuurt u tot **donderdag 19.00 uur** naar nieuwsbrief@kerkaandeling.nl