

Gemeente,

In de eerste kerk zien wij een bont gezelschap van mensen. Maar allen voelen zich verbonden met Jezus. Ze zitten op een golflengte die alle talen overstijgt. Het is de golflengte van verwondering over Gods goedheid, waarin scheidingen wegvallen. Jezus' bezieling verschijnt op hen. Het is een vurige kracht, maar het zijn geen vlammen die verteren. Het zijn geen pratende waxinelichtjes, wel mensen die licht uitstralen. Jezus' bezieling blaast door hen heen. Hoe moet je dat zien? We waren er niet bij en kunnen er – Bijbels gesproken - alleen van zeggen dat die wind doet denken aan de adem van God. Zoals die er was er bij de schepping. God blaast de mens het leven in. Hij inspireert telkens weer. En soms blaast hij je haast omver. Bij wijze van spreken dan. Hij blaast je in ieder geval de goede kant op. Want soms kun je zo'n pinkstermoment beleven. Soms heb je een Yes-moment in de kerk. Soms ervaar je op je koor of in je kring verbondenheid. Soms in je familie: dat je elkaar ontmoet op wezenlijke kruispunten, ondanks alle eigen wegen. Daar is de kerk voor. Dat wil pinksteren op gang brengen. Om die goede beweging te maken. Of ten minste er open voor te staan.

Want Pinksteren blijft een wonder van boven als zulke verschillende mensen als wij zijn, elkaar niet verliezen, of zoals een lied zingt (601): 'niet uit elkaars genade vallen en doelloos en onvindbaar zijn.' Dat kan zomaar gebeuren. Die eerste kerk en elke kerk bestaat uit mensen met heel verschillende karakters. Als het een kracht is, geeft het een enorme dynamiek. Je ziet hoe mensen elkaar aanvullen en aanvuren. In de praktijk is het met al die mensen met eigen verlangens en ideeën ook een heel gedoe. Je ziet het meteen: karakters en visies (bijv. tussen Petrus en Johannes), maar ook leefstijlen (de rijkere, de Aramees sprekenden versus de armeren, de Griekstaligen) botsen. De eeuwen door is het een uitdaging geweest. Hoe kunnen verschillende mensen samen kerk zijn? Hoe laat je de wereld en elkaar zien, dat het echt mogelijk is dat mensen in een goede geest samen leven?

Dia 1 Vanmorgen gebruik ik een beeld om te laten zien hoe dat kan of zelfs moet. Dat is het beeld van de vier elementen om Pinksteren dichterbij te halen. Onze wereld heeft vier onmisbare elementen: vuur en wind/lucht, water en aarde. Twee ervan komen in het pinksterverhaal voor: vuur en wind. Twee ervan zijn prominent in de bijbel: water, bron van leven en aarde, gegeven aan de mens om op te leven. Mens, adam is aarde. Alle vier zijn sowieso nodig: lucht is nodig om te ademen,

aarde om op te leven, water om te drinken en vuur om je te verwarmen. Elk element staat voor een bepaald type mens: je hebt nuchtere aardetypen. Dat zijn realisten, kritische en mondige mensen, mensen zoals Thomas die concreet willen zien hoe geloof werkt. Je hebt vurige mensen. Dat zijn visionairs en creatievelingen, zoals Petrus, denk maar aan zijn pinksterpreek. Dan zijn er de watertypen. Dat zijn zorgmensen en praktische doeners. Zo iemand was de geliefde discipel Johannes die zorgde voor Maria. Tenslotte heb je de luchttypen. Dat zijn denkers en strategen, maar ook wel de zwevers of hoogvliegers. Hier kun je denken aan Paulus met zijn visie voor de wereld. Pinksteren vertelt ons hoe deze vier typen gelovigen 'in hun element' komen. In elke volwassen pinkstergemeente kom je ze tegen; zie je – als het goed gaat - de dynamiek van deze vier basiselementen. De Geest zorgt ervoor dat je in je kracht staat, of liever gezegd: in de kracht van de Geest. We wandelen langs de vier elementen.

Dia 2 Vuurtype We zoomen in op het **vuurtype**. Zo begon het tenslotte ook met Pinksteren. Opeens stonden de mensen in vuur en vlam. En Petrus hield een vurige preek over Gods werk door Jezus. **Dia Petrus**. Petrus staat voor een bepaald type mens en dito gelovige. Vuur staat voor warmte, licht en energie. Vuurtypes blaken van energie en brengen leven in de brouwerij. Ze zijn opgewekt, direct. Ze roepen elan op en vertrouwen in de toekomst. Vuurtypes zijn belangrijk voor de kerk. Ze zijn geïnspireerd door de gedachte dat God deze wereld een richting en toekomst geeft. Zij komen met ideeën die de kerk weer verder kunnen helpen. Dat inspireert en vuurt anderen aan. Het wordt lastig als er teveel vuurtypes zijn, die uiteenlopende passies koesteren. De ene is ervan overtuigd dat de kerk een oase van rust moet zijn moet voor opgejaagde zielen. Een ander wil juist leven in de brouwerij en wil een kerk als gezellig café of parlement. Belangrijk is dat vuurtypes praten met elkaar over hun passies, zodat er synergie ontstaat. Beiden moeten overigens in de gaten houden dat waakvlam-gelovigen ook vuurtypen zijn! Want ieder mens heeft toch iets van dit type in zich? Je ontdekt als je antwoord geeft op de vraag: Welk verlangen brandt in mij? Waarom doe ik wat ik doe....**dia plus/min vuurtype**

Dia 3 Aardetype. Kijken we naar het aardetype. Aarde geeft houvast. Het aardetype is onmisbaar om de kerk te laten draaien. Jezus nam ook bewust aardetypes in zijn groep leerlingen op, zoals de kritische Thomas. **Dia Thomas**. Het zijn mensen die met beide benen op de grond staan. Ze zijn trouw en loyaal ook als ze het niet met je eens zijn. Je kunt van deze mensen op aan en ze laten zich niet

gauw gek maken. De kritische houding van het aardetype maakt hem of haar niet populair. Aardetypes zijn de eersten die bij een prachtig idee de nuchtere vraag stellen: En hoe gaan we dat financieren? Het lijkt dan alsof ze het feestje willen bederven, maar in feite willen ze dat het visioen van de vuurtypes niet halverwege strandt omdat het niet realistisch en doordacht is opgezet. Als aardetypes overheersen loopt de pinkstergemeente het gevaar 'alleen nog maar op de kleintjes te letten'. Maar ieder mens heeft een gezonde portie 'aarde' nodig. Denk aan Maria die op de bruiloft in Kana zich druk maakt over de wijn. Je ontdekt die kant door de vraag: Welke grond heb ik graag onder mijn voeten? Het volwassen aardetype leeft uit een grondvertrouwen in Christus. **dia plus/min aardetype**

Dia 4 Luchtttype. Lucht staat zuurstof, ruimte en vrijheid. Lucht is de drager van klank, waardoor wij met elkaar kunnen communiceren. Luchttypes leven voor het denken. In hun denken nemen ze vaak een vrije vlucht. Ze onderzoeken gedachten die nog niet doorgedacht zijn en ideeën die nog niet verwezenlijkt zijn. Zij kunnen als een helikopter zweven boven het leven van alledag, maar door hun verblijf op grote hoogte lopen ze ook vaak met hun hoofd in de wolken. Hun oordeel is vaak scherp, want ze overzien het ook goed. **Dia Paulus.** De apostel Paulus is zo'n 'overziener'. Hij overziet wat de betekenis van Jezus is voor de hele wereld. Bevlogen en strategisch werkt hij aan de verbreiding van het evangelie zover zijn oog reikt. Paulus is een gids die je vanuit je dagelijks leven meeneemt naar de hoogte van Christus. In mijn Zeeuwse gemeente had ik een uitgesproken luchtttype in de kerkenraad. Een halve filosoof. Met een kritische opmerking of vraag kon hij een hele discussie laten kantelen. Lastig, maar vrijwel altijd ter zake.

In de kerk zijn de overzieners de mensen van de grote lijnen, mensen die beleid kunnen maken op de lange termijn. Een verwijt van de aardtypes, waar ze vaak tegen moeten vechten, is dat hun prachtige filosofieën luchtfietsserij betreffen. Luchttypes, denkers en visionairen lopen zelf wel eens het gevaar neer te kijken op het grondvolk, of isoleren zichzelf. Dan verzwakt hun mondigheid. Zo onthouden ze de gemeenschap veel en dat is zonde. Want wie verlangt niet af en toe naar overzicht in zijn leven? Daar moet je regelmatig bewust de tijd voor nemen. Het is nodig je te letten op wat anderen vanuit zichzelf heel makkelijk doen: eens even op een afstand naar jezelf kijken. Dan overzie je weer beter welke kant je met je leven en met je geloof op wilt. Luchttypes zijn onmisbaar in de pinkstergemeente. **dia plus/min luchtttype**

Dia 5 Watertype. Tenslotte het watertype. Water symboliseert leven, stroming en verfrissing. Water is een verbindend element en een watertype past zich makkelijk aan, is een flexibel persoon. Waar bedding is daar stroomt hij of zij. Watertypes leven meer op gevoelsniveau. Zij laten hun gevoelens rijkelijk stromen: ze kunnen lachen en intens verdrietig zijn met iemand die het moeilijk heeft. Watertypes brengen sfeer in de kerk, gezelligheid en zorg. Een watertype let in een vergadering meer op de persoon ('Hoe zit je hier?') dan op de agenda. **Dia Johannes.** Jezus ziet in de apostel Johannes zo'n watertype als hij hem de zorg voor zijn moeder toevertrouwt. Hij wordt de geliefde discipel genoemd! Jezus had hem hoog. In de kerk voelen watertypes zich als een vis in het water als ze iets voor anderen kunnen betekenen. Je doet nooit tevergeefs een beroep op zijn of haar zorg. In een team zijn het degenen die zorgen dat iedereen zich thuis voelt. Een watertype heeft moeite om voor zichzelf op te komen. Hij/zij heeft aardetypes en een stevige structuur nodig om niet oeverloos door te gaan. Want een watertype zegt moeilijk of geen 'nee'. Stel jezelf de vraag: Wie wil ik aandacht geven? En je bent aan deze kant aangeland. Pinkstergemeente is ondenkbaar zonder dit type. **dia plus/min luchttype**

Dia ik herken mij het meeste in ... Wat voor soort Pinkstergemeente zijn wij? Je hebt Pinkstergemeenten in alle soorten en maten. Is er een getalsmatig evenwicht tussen alle types of zijn bepaalde types toch meer aanwezig dan anderen? Types kunnen elkaar danig in de weg zitten. Als het watertype de passie van het vuurtype uitdooft. Als het vuurtype met zijn gedrevenheid het luchttype verstikt. Als het luchttype zo overheerst, dat aardetypen naar lucht happen. Als het aardetype met alle calculaties goede initiatieven smooit. Of zorgt het aardetype met zijn nuchtere patronen en stevige traditie voor houvast en stijl in het leven van alledag? En geeft het vuurtype op zijn/haar tijd voor nieuw elan als een nieuwe uitdaging nodig is? Stimuleert hij het luchttype om alle initiatieven in een breder perspectief te plaatsen?

Pinksteren is een oriëntatiepunt. Bezieling is een geschenk. Maar wel een geschenk om te gebruiken. Gebruik de gaven die je hebt gekregen, sta in je kracht, kom in je element. Daarom tenslotte een kleine test:

Maak voor u/je zelf een lijstje van 1 tot en met 4. 1 staat voor: in dit type herken ik mij het meest; 4 voor: in dit type herken ik mij het minst. We gaan even kort door de bocht. In werkelijkheid komt elk element wel in meer of mindere mate in ons leven voor. Wilt u gaan staan: luchttypen, vuurtypen, aardetypen watertypen. Kijk eens goed naar elkaar: dit is uw, dit is onze pinkstergemeente. Amen.